

Fra Herning



Til Uummannaq

# Drømmejob hos Royal Greenland

**Da Maria fik en muse-skade så fremtiden sort ud, men Maria fandt en videreuddannelse som førte til drømmejobbet.**

Maria Winsløw måtte for fire år siden lade sig sygemelde fra sit arbejde som teknisk tegner på grund af en musedskade.

Hun fik bevilliget revalidering af Ringkøbing-Skjern kommune og startede kort tid efter på en uddannelse som kort- og landmålingstekniker i Horsens, men måtte springe fra pga muskel og ledsmerter.

Maria Winsløw hører tilfældigvis om fiskeriteknologuddannelsen, da hun er i februar 2008 søger arbejde i Vestjylland.

**Tilbage på skolebænken**



**Det er nødvendigt at hænge i...**

Det er noget af et kulturchok at komme på skolebænken 30 år efter, hun sidst sad der for at blive teknisk tegner.

*"Det er nødvendigt at hænge i, læse og lave lektier, fra første til sidste dag. Ellers ville jeg blive hængt af."* fortæller Maria.



Maria Winsløw slutter i 2009 uddannelsen med at lave et projekt om kvalitetskontrollen ved Royal Greenland. Kort efter at hun er færdig som fiskeriteknolog, bliver hun tilbudt et job som kvalitetsleder ved Royal Greenland i Uummannaq, der er en lille ø 590 km nord for polarcirklen med under 1500 indbyggere, og i år tager hun af sted til det land, hun kender bedre end de fleste.

**Vintermørke og midnatssol**

*"Der er mørkt tre måneder om vinteren. Omvendt er der midnatssol om sommeren. I de koldeste vintermåneder er der kuldegrader på minus 35 grader.  
- Eller rigtig dejlig koldt."*

Maria Winsløw skal være kvalitetsleder på fabrikken i Uummannaq, der modtager hellefisk. Desuden skal hun øve tilsyn med fiskeriprodukter i fire nærliggende bygder.

*"Om sommeren bliver jeg sejlet derud. Om vinteren foregår transporten med snescooter eller hundeslæde. Min opgave bliver at sikre fødevarer sikkerheden. For mig er det en kæmpe udfordring fagligt. Det er vildt spændende, men også lidt skræmmende, for det er et stort ansvar "* - Siger Maria



**Jeg glæder mig til at bo i Grønland...**

Maria Winsløw glæder sig til at komme tilbage til Grønland. Om det bliver for altid, eller i en kortere periode, ved hun ikke.

*"Jeg glæder mig til at bo i Grønland igen, snakke sproget og være en del af samfundet. Jeg er glad for naturen; himlen, solen og isen, er overvældende og utrolig smuk. Jeg glæder mig til at vise mine tre voksne børn Grønland, når de kommer på ferie"*